

Zeeman jou hart ligt op zee.  
Ga jij maar varen.  
Ga jij maar varen.

Zwerven op zee, dat is er m'n lust en mijn leven.  
Jongens vaarwel, ik groet je tot over een jaar.  
Vreugd en verdriet, wat kan ons de wereld meer geven.  
Liefde heelt alles en scheiden valt zwaar

Hojo, hojo waarom zal ik treuren.  
Hoog in de mast / ben ik ver van huis  
Hojo, hojo / wat kan me gebeuren.  
Over een jaartje dan ben ik weer thuis  
Hojo hojo hojooioioioio

Zeeman jou hart ligt op zee.  
Ga jij maar varen.  
Ga jij maar varen.

Als een zeeman weer de zee op gaat  
En zijn meisje eenzaam achterlaat  
Omdat hij toch altijd varen moet  
Roept hij nog vanaf zijn schuit een laatste groet

Aloha hee, ik ga naar zee  
Mijn schat, ik moet je gaan verlaten  
Alohahee, ik ga naar zee  
Ik neem je in gedachten met me mee

Zeeman jou hart ligt op zee  
Ga jij maar varen  
Ga jij maar varen  
Zeeman jou hart ligt op zee  
Zonder zeelucht ben jij niet tevrede

Zeeman jou hart ligt op zee  
Ga jij maar varen  
Ga jij maar varen  
Zeeman jou hart ligt op zee  
Want zonder zeelucht ben jij niet tevrede.

Wat onderstreept is langer aanhouden